

Agneta Murray var född 1914 och dog 2016.

Agneta var alltid glad, slagfärdig och hjälpte alltid till där så behövdes. Det blev många alltid, men så var det med Agneta Murray - man kunde lita på henne.

Det är klart att då det hände tråkiga saker behövde hon kanske en dag eller två för att se det positiva men när hon gjorde det brukade hon komma fram till att "det kunde inte vara bättre".

Som den populära person hon var blev Agneta Murray invald i många styrelser såsom Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux där hon var ordföranden, det var hon också i Arbetsflitens Befrämjande och vice ordförande i F.V.O .

Hon var ledamot i Ersta Diakonisällskap, i Adelsförbundet, i Nordlundska stiftelsen, i Pabangs stiftelse, i Benedickska stiftelsen, i Hultenheim-Wernstedtska stiftelsen, i Stiftelsen de Gamlas dag och i Beck-Friis Tamms Stipendiefond.

Agneta var född i en tid då kvinnor inte arbetade utan kunde ägna sig åt obetald välgörenhet och det gjorde hon med besked.

Drottningholm den 30 maj 2018

Catherine Lagercrantz f. Murray

Birger Murray föddes 1939 i Malmö, där han växte upp tillsammans med tre yngre syskon.

Redan i unga år blev han, som sin Far, intresserad av segling och båtliv, vilket fick stor betydelse för hans vägval i livet och framtida yrkesliv. Som 17-åring tog han värvning i svenska flottan med bl. a. tjänstgöring på segelfartygen Gladan och Falken, samt en långresa med minsveparen HMS Älvsnabben.

Efter sjökaptensexamen och på grund av hans stora radiointresse, även radiotelegrafistexamen, började hans långa civila karriär inom handelssjöfarten, först i Rederi AB Transatlantic och senare i Salenrederierna, med resor över hela världen.

När han i mitten av sextioalet tjänstgjorde på bulkfartyget MS Matumba, skrev han ofta hem till föräldrarna om vad han och telegrafisten hade roat sig med på ledigheten i de olika hamnarna. De blev därför inte förvånade när han inför semestern skrev att han skulle ha telegrafisten med sig hem. Förvåningen infann sig dock när telegrafisten, helt oväntat visade sig vara en hon istället för en han. Hon, Solveig, blev sedermera Birgers fru. De fick 48 lyckliga år som gifta, två döttrar och 46 år på sin lilla gård med hobbyjordbruk i Solveigs hemtrakt i södra Dalarna. Mot slutet av sitt yrkesliv arbetade Birger på Salenrederiernas kontor i Stockholm och kunde då veckopendla.

Birger och Solveig hade amatörradio som hobby, vilket de började med redan till sjöss, då de också passade på att träffa sina radiokompisar när tillfälle gavs, bl. a. i Västindien, Australien och Sydafrika. Birger var mycket tekniskt begåvad och byggde upp avancerade amatörradiostationer både i föräldrarnas sommarhus och på gården i Dalarna för kontakt med radioamatörer över hela världen.

Birger var en glad och lättsam person med glimten i ögat och en underfundig humor, som lockade fram många skratt. De sista åren led han av trötthet och besvär i samband med sin cancersjukdom, men försökte ändå hålla humöret uppe. Trots besvären i samband med sin sjukdom reste han även en gång om året till Innsbruck för att kunna träffa sina barnbarn. Han avled i sviterna efter en stroke den 5 november 2017 och lämnade vänner och familj i stor sorg och saknad.

Krister Murray, Saltsjöbaden, avled på juldagsmorgonen den 25 december 2017, vid en ålder av 75 år.

Krister föddes 1942 i Kalmar. Något år senare flyttade familjen med far Hans, mor Ulla och storebror Birger tillbaka till Malmö, där man tidigare bott. Åren efter utökades familjen med systrarna Marie och Charlotte.

Vid 16 års ålder åkte Krister till ett handelsgymnasium i Montreux i Schweiz, där han studerade i tre år. Fritiden spenderades gärna vintertid på skidorterna i närheten, då slalom blev ett stort intresse.

I början av 60-talet kom Krister, som efter sin tid i Schweiz behärskade tyska, franska och engelska flytande, att arbeta i Frankrike ett år på Svenska Handelskammaren i Paris. Därefter följde en period i London, även här på Svenska Handelskammaren. Där träffade han Lis. 1966 gifte de sig i Helsingborg, Lis hemstad. Det unga paret flyttade till Stockholm och Bromma, där familjen så småningom växte med barnen Andreas, Tobias och Sofia.

Från 1980-talet och fram till sin pension arbetade Krister på Sveriges Exportråd. De första åren som marknadsrådgivare med fokus på Beneluxländerna i Västeuropa och därefter i många år med ansvar för kontakterna med Australien och Nya Zeeland. Det blev många långresor till dessa länder. Delegationsresor tillsammans med svenska företag såväl som egna resor till Handelskontoren i Sydney och Auckland.

Krister njöt av att vistas ute i naturen, gärna på långa promenader i Saltsjöbaden med omnejd, ofta med sin kikare för att få en titt på det lokala fågellivet. Han gjorde många vandringsresor till Alperna tillsammans med Lis och även skidresor tillsammans med vänner. Krister hade också ett stort fotointresse och var en skicklig fotograf.

Under drygt ett decennium var Krister sammankallande i Murrayska Släktfondens Valberedning och han ställde alltid upp och hjälpte styrelsen med allehanda administrativa sysslor. Inte minst, att med stor noggrannhet, hålla reda på det gedigna registret över släktens alla medlemmar.

Efter sig lämnar Krister ett stort tomrum och kommer att bli ihågkommen för den omtänksamma man han var, som alltid ställde upp för sin familj, släkt och vänner.

Lis, Andreas, Tobias och Sofia med familjer