

**Protokoll fört vid Murrayska  
Släktfondens Släktråd i  
Spegelsalen på Hasselbacken  
den 29 augusti 2015.**

§ 1

Släktrådet öppnades av Thomas Murray, som hälsade de närvarande släktrådsmedlemmarna hjärtligt välkomna.

§ 2

Thomas Murray valdes till ordförande för dagens Släktråd. Charlotte Murray valdes till protokollförare.

§ 3

Tobias Murray informerade om att en skriftlig kallelse till detta Släktråd före sommaren skickats till samtliga släktrådsmedlemmar vars adress varit känd. Därefter har en försändelse med kallelse/föredragningslista (med hänvisning till hemsidan för beslutsunderlag) skickats ut drygt två veckor före ovanstående datum.

Släktrådet konstaterade att sammanträdet blivit stadgeenligt utlyst och skulle anses som ordinarie Släktråd.

Föredragningslistan godkändes. **Bilaga 1**

§ 4

Det konstaterades att inga fullmakter förelåg. Röstlängd skulle fastställas endast om omröstning begärdes.

§ 5

Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs Urban Murray och Krister Murray.

§ 6

Thomas Murray, Cecilia Murray och Charlotte Murray framförde parentation över släktrådsmedlemmarna Axel M Murray, Bengt-Eric Murray, Ulla-Brita Murray, Carl-Adolf Murray, Inga-Lill Murray, Veronica Murray och Aja Murray-Thorén som avlidit sedan föregående ordinarie Släktråd. **Bilaga 2.**

Ljus tändes för de avlidna samt det hölls en tyst minut.

Tobias Murray meddelade att följande personer tagit sätte i Släktrådet sedan föregående möte:

Johan Murray (John och Tina)  
Karin Murray (John och Tina)  
Elin Murray (Edvard och Ulrika)  
Sofia Murray (Edvard och Ulrika)  
Simon Murray (Michael och Helene)

#### § 7

Framlades styrelsens förvaltningsberättelser för Murrayska Släktfonden för verksamhetsåren 2012 – 2014 samt revisionsberättelser för samma period.

Tobias Murray informerade om viktigare händelser under mandatperioden **Bilaga 3**.  
Karl Murray beskrev revisorernas arbete under mandatperioden.

Härefter gavs tillfälle att ställa frågor.

#### § 8

Beslöt Släktrådet att bevilja styrelsen för Murrayska Släktfonden ansvarsfrihet för förvaltningen under åren 2012 - 2014

#### § 9

Beslöt Släktrådet att anta nytt reglemente och att detta skulle börja tillämpas omgående.  
**Bilaga 4.**

#### § 10

På valberedningens förslag och mot bakgrund av det nya reviderade reglementet valdes följande personer till ordinarie styrelseledamöter för perioden fram till nästa ordinarie Släktråd:

Tobias Murray, Saltsjöbaden  
Cecilia Murray Kalderén, Stockholm  
Charlotte Murray, Stockholm  
Linda Murray, Täby  
Marcus Murray, Täby  
Johan Murray, Bromma

Tobias Murray valdes till styrelsens ordförande

#### § 11

På valberedningens förslag valdes följande ordinarie revisorer för perioden fram till nästa ordinarie Släktråd:

PWC med Marie Welin som huvudansvarig revisor	omval
Karl Murray	omval

§ 12

Till valberedning utsågs Andreas Murray (sammanställande), Sanna Murray-Salander och Frank Murray.

§ 13

Besluts att nästa ordinarie Släktråd skall äga rum under 2018 på plats som styrelsen bestämmer. Tid och plats kommer kommuniceras i god tid innan nästa Släktråd.

§ 14

Inga ytterligare frågor förelåg

§ 15

Det antecknades att samtliga beslut var enhälligt fattade. Därefter tackade Thomas Murray rådsmedlemmarna för ett mycket bra möte varefter han avslutade Släktrådet.

  
Charlotte Murray  
Protokollförare

  
Thomas Murray  
Ordförande

Justeras:

  
Urban Murray

  
Krister Murray

Efter Släkträdet serverades välkomstdrink och välsmakande smittar i kvällssolen på terrassen utanför Hazeliussalen varpå togs det traditionsenliga gruppafotot av kvällens 153 deltagare.

Middag intogs därefter i Hazeliussalen.

Meny:

SKAGENRÖRA PÅ DANSKT RÅGBRÖD MED LÖJROM OCH PICKLADE PRIMÖRER  
HELSTEKT OXFILEÉ OCH HASSELBACKSPOTATIS MED PORTVINSSKY OCH  
SÄSONGENS PRIMÖRER  
VANILJGLASS OCH JORDGUBBAR MED MANDELFLARN

Viner

DOMAINE DES MALANDES PETIT CHABLIS, FRANKRIKE  
RAVENSWOOD LODI ZINFANDEL, U.S.A.  
NEDERBURG NOBLE LATE HARVEST, SYDAFRIKA

Under middagen höll Tobias Murray välkomsttalet samt tal då han presenterade sig som ny ordförande i Släktfonden. Vidare avtackades under stående ovationer Urban och Thomas som valt att träda tillbaka från styrelsearbetet. Urban har suttit i styrelsen sedan Solliden 1973 och varit dess Ordförande sedan 2002. Thomas har suttit i styrelsen sedan Sällskapet 1996. Han har under i princip hela perioden varit fondens kassör. Som en lite gratifikation för deras långa och ytterst förtjänstfulla arbete överräcktes varsin låda vin samt varsitt resebidrag om 20 000 kr vardera.

Henrik Murray, tackade för maten, både genom tal och sång.

Efter kaffe och avec vidtog dans till Cotton Club.

Vickning serverades efter midnatt.

DJ spelade fram till stängning vid 02.00

.....

Dagen efter anslöt ca 110 medlemmar av släkten vid Nybrokajen kring lunch för utflykt med båt till Fjäderholmarna. Där intogs en mycket välsmakande sommarlunch. Efter lunchen vidtog en mycket uppsluppen 3-kamp på ängen mitt på ön. Därefter kaffe och tårta. Solen sken och alla var mycket nöjda med utflykten.

**SAMTLIGA MEDLEMMAR AV DEN FRÅN  
PASTOR PRIMARIUS ANDREAS MURRAY  
HÄRSTAMMANDE SVENSKA SLÄKTEN MURRAY**

”vilka bära eller burit namnet Murray och uppnått myndig ålder”, är jämlikt reglemente för Murrayska Släktfonden, § 9, **kallade att sammanträda** till släktråd lördagen den 29 augusti 2015 kl. 17.00 i Spegelsalen på Hasselbacken, Stockholm.

**FÖREDRAGNINGSLISTA**

1. Släktrådets öppnande
2. Val av ordförande för dagens sammanträde samt val av protokollförare.
3. Fastställande att sammanträdet blivit stadgeenligt utlyst och kan anses som ordinarie sådant.
4. Fullmaktsgranskning
5. Val av två justeringsmän för dagens protokoll.
6. Parentation över avlidna släktrådsmedlemmar samt annonsering av nya rådsmedlemmar.
7. Förvaltnings- och revisionsberättelser för verksamhetsåren 2012 – 2014.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om nytt reglemente.
10. Val av sex styrelseledamöter samt val av ordförande.
11. Val av två revisorer.
12. Val av valberedning.
13. Fastställande av plats och ungefärlig tid för nästa släktråd.
14. Övriga frågor och eventuella meddelanden.
15. Släktrådets avslutande.

Årsredovisningar inkl. revisionsberättelser för åren 2012-2014 samt förslag till reglementesändring finns på Släktfondens hemsida [murrayska.se](http://murrayska.se)

Stockholm 13 augusti 2015  
Murrayska Släktfonden  
Styrelsen

## **Axel M Murray**

19 Maj 1922

17 juni 2013

Axel M Murray föddes 19 Maj 1922 i Hudiksvall där han växte upp i komministergården på Långgatan 22 med sina föräldrar, komministern Adolf Murray och hans prästfru Ann-Margarethe Murray. Axel var yngst i barnaskaran om 9 barn. Vid runt 10 års ålder flyttade familjen till Vänge-Läby utanför Uppsala där Adolf Murray fick tjänsten som kyrkoherde, en tjänst som han hade intill 1940 då han avled efter att ha insjuknat i leukemi.

Efter skolgång vid Högre Allmänna Läroverket och S:t Sigfrids internatskola blev det efter realexamen handelsstudier vid Schartaus handelsinstitut i Stockholm där han blev vald till elevkårens ordförande för läsåret 1944-45.

Under tiden vid Schartau så förälskade sig Axel och hans blivande livskamrat Märta, dotter till Gunnar och Ingeborg Carlsson, i varandra. Dom förlovade sig 10 juni 1945 och gifte sig 27 juli 1946 i Lovö kyrka.

Efter 2 år i en lägenhet på Gullmarsvägen 13 så flyttade den snabbt växande familjen till Tappsunds Gård på Ekerö.

Axel & Märta fick 7 barn som alla föddes under åren 1947-1956. Dom bodde på Ekerö fram till i början av 70-talet då dom flyttade till Danderyd och en lite mindre villa som kändes mer ändamålsenlig då alla barn blivit vuxna.

Tyvärr så rycktes Axels fru Märta bort alldeles för tidigt , redan 1984 vid blott 59 års ålder.

Axel hade en framgångsrik karriär som affärsman. Han började 1945 på Florenius & Co AB som han senare övertog 1962. Hans arbete tog honom runt i världen och han tillhörde pionjäreerna i textilhandel med Fjärran Östern. Axel var en extremt nyfiken, utåtriktad och handlingskraftig person. Han var aktiv i många sammanhang, bl a som Ordförande i Handelsagenterna, Travellers Club, Rotary och inte minst under närmare 50 år som styrelsemedlem i Murrayska Släktföreningen, varav 12 år som ordförande. Släkten och släktföreningen hade en mycket stor betydelse för Axel som arbetade inte bara länge, utan också mycket engagerat, för släktens och fondens bästa.

Sedan slutat av 80-talet så fick Axel en ny livskamrat, Karin, som även hon något år tidigare mist sin livspartner Ingemar Gustafsson. Axel och Karin gifte sig sedemera och fick många lyckliga år tillsammans.

Många av oss kan lätt återkalla minnet av den storvuxne, högljudde, positiva, energifyllda och karismatiska Axel , som väl märktes när han intog ett rum. Det var aldrig långtråkigt i Axels sällskap och han gav alltid betydligt mer än vad han tog.

Axel somnade in den 17:e juni 2013.

## **Bengt-Eric Murray Ulla-Brita f Persson**

Bengt-Eric Murray född 8/4 1921 i Hudiksvall och Ulla-Brita f Persson född 13/7 1924 i Kristianstad hade varit gifta i 67 år när Bengt-Eric efter kortvarig försämring av flerårig hjärt-lungsjukdom avled på Eskilstuna sjukhus 30/8 2013. Han hade då sedan ett år bott på ett äldreboende i Strängnäs, där Ulla-Brita sedan drygt två år vårdades med demenssjukdom. Bara sex veckor senare 10/10 avled Ulla-Brita i sin bostad efter en kort periods avtackling.

Bengt-Erics dröm sedan barnsben var att få arbeta med jordbruk. Efter att ha avlagt realexamen i Växjö flyttade han till Skåne och arbetade på Slettängs gård. Bengt-Eric började studera på jordbrukshögskola 1941 på Önnestad utanför Kristianstad. Ulla-Brita från Vittskövle studerade där på folkhögskolan.

De förälskade sig i varandra och umgicks under ledig tid på skolan, samt i Ulla-Britas föräldrahem på jordbruksgården Segesholm nära Vittskövle slott utanför Kristianstad. Hennes föräldrar utgjorde ett stort stöd för Bengt-Eric som 19 år gammal under kort period mist sin far Adolf och älskade brodern Bertil. Bengt-Eric fullgjorde sin värnplikt under de bistra beredskapsåren i Skåne och i Jämtland och utbildade sig sedan till reservofficer på Karlberg.

Midsommar 1946 firade de sitt bröllop på undersköna Forsakar i Degeberga i närvaro av Bengt-Erics sju syskon och moder Anne-Margrethe samt Ulla-Britas bror och föräldrar Emil och Anna Persson.

De nygifta flyttade till anrika godset Dagsnäs nära Hornborgasjön i Västergötland där Bengt-Eric hade tjänst som inspektör och sålunda ofta ridande till häst fördelade arbetsuppgifter för godsets alla anställda- 1947 föddes där Bengt-Otto.

Efter knappa två år flyttade familjen till Kroksta bondgård i Uppland där Bengt-Eric erhöll ett arrendat och äntligen självständigt fick sköta ett jordbruk. Första dottern Eva föddes 1948 i Uppsala. Efter tre år flyttade familjen vidare till Herrsätra gård utanför Vagnhärad i Sörmland. Resten av sina liv skulle makarna bli detta älskade landskap trogna. Arrendet omfattade skog, spannmålsmark och fastigheter men med egen djurbesättning och maskinpark. Lustfyllda men långa, hårda arbetsdagar följde och bar riklig frukt, men efter fem år inträffade en eldsvåda i ladugården som tvingade makarna att sälja överlevande djur och redskap på auktion. Den andra dottern Anne-Margrethe föddes 1956.

Bengt-Eric tjänstgjorde korta perioder som reservofficer redan under sin jordbruksverksamma tid och lyckades vid 36 års ålder få en tjänst på Strängnäs regemente som kapten, senare major, fram till sin pension vid 60 års ålder. Han var sedan verksam på soldathemmet upp till 80 års ålder, inom domkyrkoförsamlingen och som revisor på ett alkoholistboende. Nära bostaden i Ulfhäll skötte han nitiskt fram till 88 års ålder en frodigt grönskande kolonilott till omgivningens glädje och förundran.

Ulla-Brita uppfostrade sina tre barn. Familjen flyttade 1959 till en modern höghusbostad i Strängnäs med alla moderniteter, vilket underlättade hennes arbete. Hon började sedan när yngsta dottern blivit 7 år arbeta som frivilligassistent på FO-staben med utbildningar för Lottakåren, bilkåristerna och Blåstjärnan fram till sin pension vid 63 års ålder.

1969 flyttade makarna till eget radhus. Många födelsedagar och andra bemerkelsedagar firades i närvaro av släktingar och vänner i närbelägna Ulfhälls vårdshus. Därefter bodde de ett par år i en lägenhet innan Ulla Brita fick flytta till ett demensboende. Bengt- Eric besökte henne så ofta han orkade. Det sista året bodde de på samma boende och deras kontakt underlättades.

Bengt-Eric stora intresse genom livet var jordbruk, trädgård och att möta olika människor. Han deklamerade gärna dikter, som han lärt sig som ung.

Ulla-Brita hade hela livet en lust att studera och lära sig mer. Hon deltog i olika kvällskurser vid sidan av arbete och hushållsgöromål

Bengt-Eric begravdes 20/9 2013 i Strängnäs domkyrka med stor uppslutning från släkt och vänner och Ulla-Brita begravdes 1/11 i samma kyrka. Båda begravningarna förrättades av barnens kusin Bertil Murray enligt önskemål från Bengt-Eric och barnen.



## Carl-Adolf Murray 1912-09-25-2014-07-10

Carl-Adolf – vår far och vän – dog en sommardag i juli 2014, 101 år gammal. Ännu ett par månader dessförinnan sa han att han var inställd på att bli 103. Så blev det nu inte men äldst i släkten blev han likafullt.

Carl-Adolf föddes i Forsmark i Uppland den 25 september 1912. Hans föräldrar oroade sig över att sonen inte visade intresse för mor Anne-Margrethes mjölk, och en amma inkallades från Stockholm. Carl-Adolf kunde senare säga att han hade velat veta vem hon var, han skulle vilja tacka kvinnan som räddade hans liv.

Tacksamhet för livet var ett av Carl-Adolfs kännetecken. Tacksamhet över att han fick lyckan att lära känna Märta Ejenmark, folkskollärare och organist i Arbrå när han år 1945 kom dit som pastorsadjunkt. Tacksamhet över den familj som blev hans. Tacksamhet – säkert parad med vanda – över att han snart anförtroddes ansvaret för stiftsgården i Undersvik. Till ansvarstagandet hörde också pengainsamlande och Carl-Adolf gjorde vad han kunde: skrev brev till alla de i Sverige boende konstnärer han kände till och undrade om de ville bidra till det konstlotteri (det blev snart två) som han såg framför sig. De flesta ville och nygifte Carl-Adolf reste snart, per tåg eller droska, runt i Ärkestiftet – medförande tavlor och skulpturer. Utställningar ordnades i församlingshem och skolor, lotter såldes och köptes och åtskilliga tusen kronor (värdet i dag är oklart) fann vägen till Stiftsgårdens kassakista.

Vi tror att han var i sitt esse där vid Ljunsjans strand, vår far som tidigare tvekat om vilken väg han skulle välja: trädgårdsmästarens, den i släkten rätt vanliga militära banan eller prästens. Men präst blev och förblev han – efter åren i Undersvik kom han 1962 som komminister till Ovansjö i Gästrikland och inom Ovansjö församling blev han kvar i 52 år. Efter pensioneringen år 1979 flyttade han till utkanten Gästrik-Hammarby – hemmet där låg dock inte längre bort än att han kunde ta cykeln till pastorsexpedition och församlingskyrka när han – ofta – ombads rycka in som vikarierande predikant eller konfirmandlärare eller vad det kunde vara. Hade han hunnit bli åttio när han frågade gruppen konfirmander, som han svarade för under en sommarmånad, om vilken tid på dagen de ville att ”läsningen” skulle ske? Ungdomarna måste ha sett fram emot på det hela taget lediga dagar och förslog klockan sju – på morgonen. Carl-Adolf, som inte var mycket för att dra sig i sängen sedan han väl vaknat, uppskattade förslaget. Inte nog med det, han cyklade mest varje dag den dryga milen in till Ovansjö för att sammanstråla med konfirmandgruppen där, och tog därefter med sig tonåringarna till platsen för dagens övningar – som kunde vara en badstrand någonstans i periferin.

Kanske var det en svaghet hos honom att han hade så svårt för att sitta stilla – bortsett från i solen där han kunde göra avkall på krav som väl oftast kom från honom själv. Soliga dagar hittade han sitt paradiset på balkongen – eller i ekan på sommarstugans vatten (han kunde ogenerat sträcka ut sig i båten som fick bära honom dit den ville och vi minns hur en av stuggrannarna hastade ut på vattnet eftersom ”en båt flöt runt, runt, det bådade inte gott”).

Carl-Adolf blev med åren alltmera av gästrikisk kulturpersonlighet. Somrarnas utställningar på Stenhuset i Hammarby – om lin och liljekonvaljer, sparkstöttingar, Storsjösägner eller Jenny Lind – kunde en onsdagskväll dra uppemot 150 personer. Vi vet att han skulle ha glatt sig åt att Stiftelsen Stenhuset fortsätter traditionen med utställning och därpå följande musik i kapellet (mammans initiativ) – med den äran.

Så var det då boken Selma Lagerlöfs papyrus och filmen Livet som gåva, som skildrade hans liv – denna togs fram med bland annat bidrag från Murrayska släktföreningen ...

De sista nästan tre åren hade Carl-Adolf sitt hem på äldreboendet Ovansjögården där han från fönstren kunde blicka ut mot den kyrka och prästgård som i flera decennier varit hans ”hem”. Att han i personalen fick möta många som han en gång döpt, konfirmerat eller vigd – liksom deras barn – blev en extra bonus. Far blev väl omhändertagen.

Hans sista tid blev tyngre, vid sidan av vår ”ljuse” och livsbejakande far mötte nu en mörkare sida, en undran över val och prioriteringar ... Men vi vågar säga att Carl-Adolf dog i frid.

Vi barn är tacksamma över att ha haft en sådan far

Margareta, Bertil, Kristina

**Veronica Murray** gick bort den 28de december 2014, av en akut hjärtinfarkt.

Veronica föddes i Stockholm 1949. Hon hade en underbar barndom med en filosof till pappa, en av Sveriges första kvinnliga chefer som mamma, en hund, en guvernant och mormor, alla inklämda i våningen på Valhallavägen. Hon visste tidigt att hon ville bli läkare och blev leg. läkare 1973. Samma år gifte hon sig in i Murrayaklanen, med sitt livs kärlek Edward, yngsta son till Gilbert. Enda sonen Malcolm föddes 1976.

Veronicas tidiga ljusa år följdes av svårare, då hon 1979 fick ett diskbräck som ledde till en ovanligt svår ryggsjukdom och hon blev till stor del liggande resten av livet. Hon genomgick hundratals operationer, över halva världen, men trots alla smärtor var hon en kämpe som behöll sin smittande humor och fortsatte att njuta av livet på alla sätt hon kunde.

På arbetsfronten arbetade hon oavbrutet vidare, trots alla svårigheter, ledandes globala forskningsstudier inom stroke. Precis innan hon avled hade hon fått ett forskningsanslag på 31 miljoner. På hemmafronten förblev hon ett outtröttligt stöd för sin man Edward fram till hans för tidiga död 2000, och likaså var hon ett stort stöd för hennes vänner. Hon var livmedicus till halva Johannes och hennes förmåga att se till att patienter fick rätt vård från toppläkare gjorde att flera har sagt att de har henne att tacka för livet. Hon har lämnat alla vänner och familj med en enorm saknad, men hon förblir ett föredöme för oss alla.

## Aja

Aja Murray-Thorén föddes 1947 och växte upp på Tappsund som äldsta barnet i en syskonskara på sju. Sin fristad fann hon hos mormor Ingeborg men även i att måla tavlor.

Aja utbildade sig till konstnär på Nyckelviksskolan och bodde under en period på 60-talet i New York, vilket kom att prägla hennes konstnärskap men också cementera hennes fördomsfria och inkluderande människosyn. Aja levde efter devisen "Kärlek är det enda som blir större när man slösar med det" och såg undantagslöst det bästa i alla människor.

På sin konst försörjde hon sina tre barn mellan skjutsande till fotbollsmatcher och badplatser. Under somrarna i sitt älskade Järvsö målade hon de stenar som kom att bli hennes visitkort. Det finns över 20.000 Ajastenar hemma hos människor hon träffat.

Sin stora kärlek fann hon i Mats och tillsammans hade de många år och gjorde flera spännande resor i världen.

Hon hade ett stort engagemang i Rotary, kulturlivet i Solna och sina älskade barnbarn.

Aja somnade in på Stockholms sjukhem efter att förlorat kampen mot cancer, men inte utan att veckan innan bjuda över hundra nära och kära på avskedsfest.

Aja lever kvar i sin rika konstproduktion, sina böcker, dikter, sina barn och barnbarn men också i den minnesplats i Gamla Filmstaden i Råsunda som hon förärats av Solna Stad för sin konstnärliga livsgärning.

**Fru Inga-lill Murray**, Smedby (Öland) har avlidit i en ålder av 70 år.

Närmast sörjande är maken Jachie och barnen Michael, Peter och Christina.

Inga-lill föddes i Stockholm och växte upp på Fjäderholmarna i Stockholms skärgård. En väldigt speciell uppväxt som medförde många resor med båt för att kunna umgås med sina vänner och sköta sin skolgång i Gamla stan.

Inga-lills stora intresse för djur föddes tack vare en räv som hon fick tam på holmen. Detta intresse följde henne genom hela livet. Inga-lill drev hundkennel med stor passion under många år samtidigt som hon ägnade sig med stort engagemang för barn som farit illa under sin uppväxt. Hon öppnade sitt hem för dem under nästan 40 år och lät dem få känna sig trygga igen tills de kunde stå på egna ben. Många av dessa höll nära kontakt med Inga-lill till hennes död.

Inga-lill's stora längtan efter havet gjorde att hon på ålderns höst flyttade med Jachie till Öland för att kunna sitta i gungstolen under en filt och titta ut över havet och se sina barnbarn växa upp. Tyvärr vart den tiden inte så lång då cancer tog hennes liv alldeles för tidigt natten den 29/3 -15

Efter sig lämnar hon ett stort tomrum och kommer alltid bli ihågkommen som den underbara mor, maka och vän hon var.

## **Delar av Tobias Murrays tal vid Släktrådet den 29 augusti 2015 på Hasselbacken**

Vid inpasseringen fick ni bland annat kopior av redovisningshandlingarna för 2014. Det finns även några exemplar av åren 2012 och 2013

Det är ju ganska mycket och för att underlätta lite för er vill jag ta upp några viktiga saker som hänt under de gångna tre verksamhetsåren och som kan utläsas ur dessa papper. Därefter tänker jag ge ordet fritt att ställa frågor till styrelsen.

Sedan förra släktrådet har styrelsen hållit 12 ordinarie möten. Sammanlagt har vi fattat beslut om 28 (22 perioden innan) stipendier till ett sammanlagt belopp av 649 (528) tkr.

Villkoren för stipendier, och ansökningshandlingar finns som de flesta nog vet på vår hemsida [www.murayska.se](http://www.murayska.se).

Normen för ett helt års studier (två terminer) har varit oförändrat 24 000 kronor vid studier i Sverige och 30 000 kronor vid utlandsstudier. Dessa belopp är skattepliktiga.

(eftersom fonden anses vara en sk ”ren familjestiftelse” och fonden tvingas därför innehålla preliminärskatt.)

Fondens behållna förmögenhet vid senaste styrelsemötet i maj var ca 33 Mkr att jämföras med 29 Mkr vid senaste årsskiftet och 24 Mkr vid förra släktrådet.

Riksarkivet och de Murrayska Samlingarna Läste igenom gamla protokoll. Fondens utveckling ca 300-500 till 1980, 7,5 1990, 30 år 2000, ned efter IT och finanskrascherna nu åter ca 30 Mkr. Fondens ekonomi utgör grunden för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet som består i huvudsak av tre områden: Sammanhållande aktiviteter, föra register och hålla reda på alla medlemmar (340) och stipendieverksamheten.

När man ser på behållningens utveckling skall man ha i minnet att då fonden är en familjestiftelse blir den egna skattebelastningen betydande. Utöver de utgivna stipendierna och en mycket begränsad del av förvaltningskostnaderna är huvuddelen av fondens årliga utgifter – bland annat kostnader för släktmötena - **inte** avdragsgilla varför den årliga kostnaden för att bedriva verksamheten blir betydande. Hur mycket är då betydande, jo ca en halv miljon per år i snitt.

Kapitalförvaltningen sker bland annat i nära samarbete med Handelsbankens placeringsrådgivare. Inför varje styrelsemöte har tidigare Urban och Thomas och numera Ia och jag träffat Handelsbankens placeringsrådgivare under några timmar då vi går igenom portföljen och följer upp utvecklingen.

Banken ger information om marknadernas utveckling och bankens råd om omplaceringar diskuteras och beslutas varefter vidtagna åtgärder presenteras för styrelsen på kvällen när vi har styrelsemöte.

Detta om den ekonomiska utvecklingen.

Förra årets stora tilldragelse var det extra rådsötet den 10 maj i Gamla Stan. 24 av er rådsmedlemmar samt några respektive samlades vid Tyska Kyrkan för en guidad visning. Därefter åt vi lunch och höll extra rådsötet.

Där presenterades och röstades om förändring av fondens stadgar vad gäller styrelsens sammansättning, val av ordförande och några förändringar av kapitalplaceringsreglerna, som blivit något föråldrade i vissa delar. Det samlade rådsötet röstade enhälligt igenom dessa ändringar. För att det nya reglementet skall bli gällande kommer vi idag på detta ordinarie rådsötet under punkt 9 åter ta upp detta för behandling. Men mer om det om en stund.

Nu lämnar jag ordet till Karl som tillsammans med Marie Welin på PWC är fondens revisorer. Karl kommer kortfattat läsa några valda stycken ur den senaste revisionsrapporten. Karl..

Ja det här var lite om vad som hänt under de tre åren som gått sedan senaste rådsötet. Finns det några frågor med anledning av vad ni har fått beskrivet eller de redovisningshandlingar som utdelats så varsågod.



## REGLEMENTE FÖR MURRAYSKA SLÄKTFONDEN

*Med ändringar och tillägg, jämlikt § 9 sista stycket, fastställda den 27 maj 1945 och den 2 juni 1946, den 12 december 1961 och den 12 maj 1963, den 7 november 1983 och den 14 november 1984, den 22 maj 1987 och den 7 september 1988, den 25 maj 1992 och den 28 maj 1993 samt den 29 augusti 2015.*

### § 1

Murrayska släktfonden grundlägges med ett kapital av trettiotusen (30,000) kronor genom av en var av oss undertecknade överlämnade tiotusen (10,000) kronor, i syfte att, genom kapitalets omsorgsfulla förvaltning och behöriga tillväxt, avkastningen av fonden skall bliva till gagn, såväl till bibehållande och vård av den unika, dyrbara samling, som genom Professor Robert Murrays oförtrutna energi sammanförts, som ock till välsignelsebringande nytta för Murrayska släkten tillhörande närmare och fjärrare anförvanter.

Dessa medel skola för framtiden användas och förvaltas på sätt här nedan stadgas.

### § 2

Ändamålet med fonden är att, i överensstämmelse med detta reglemente,

1. bereda tillgång till bevarande vård, underhåll och förkovran av här nedan omnämnda Murrayska släkten rörande tavlor, fotografier, brev, mobilier och andra minnessaker.
2. lämna understöd för studier och utbildning åt personer, vilka därav äro i behov.
3. därest tillgångarna i framtiden sådant medgiva i den ordning i § 7 stadgas lämna understöd åt medlemmar och ättlingar av Murrayska släkten, vilka genom olyckor, sjukdom eller annan oförvållad oförmåga kommit i sådan ställning, att de därav äro i behov samt i övrigt genom sitt uppförande gjort sig därav förtjänte.

### § 3

De samlingar, som undertecknad Robert Murray sammanbragt av tavlor, fotografier, brev och andra minnessaker av och om den Murrayska släkten och vilka upptages på en särskild förteckning, som bilägges detta reglemente, förordnar jag härmed till släktegendom inom den svenska släkten Murray; och må denna egendom icke försäljas eller förskingras, utan skall densamma för all framtid, utom för fall varom i § 13 förmäles, bevaras under gemensam högsta förvaltning med ovannämnda fond.

Berörda tavlor, fotografier, brev och andra saker, vilka för närvarande förvaras i min bostad, skola kvarstanna i min och min hustrus vård, så länge någondera av oss lever. Efter vår död skall vården av dem övertagas av min äldste son Adolf, därest han då lever, samt efter honom av min andre son George. Skulle någon av dem för längre eller kortare tid bliva förhindrade att förvalta samlingarna, i vilket fall vårdaren av dem utses av nedan nämnda styrelse; äger han återtaga förvaltningen så snart han finner sig vara i tillfälle därtill.

Efter mina söners död utses vårdare av samlingarna utav den i nästföljande paragraf omnämnda styrelse.

Styrelsen medges rätt, att därest den är fulltalig och i beslutet enig, från fonden avskilja sådana inventarier, som för släktfondens delägare i sin helhet sakna intresse eller värde, och vilkas bibehållande som gemensam egendom skulle åsamka fonden kostnader, som ej kunna anses motsvara värdet för fonden att i fortsättningen äga dem.





#### § 4

Förvaltningen av fonden utövas såsom ett hedersuppdrag och således utan arvoden av en styrelse, bestående av minst fyra, men högst sex, till myndig ålder komna personer. Vid val av styrelseledamöter bör släkträdet verka för en jämn fördelning vad gäller kön, ålder och släktgrenar. Ersättning må utbetalas till styrelseledamot för kostnader direkt förenade med uppdraget.

Så länge någon av undertecknade stiftare lever, äger han tillsätta en ledamot av styrelsen. Den eller de styrelseledamöter, som icke tillsätts på detta sätt samt, efter samtliga stiftarnas frånfälle, hela styrelsen väljes av ett släktråd, varom i § 9 förmäles; därvid iakttages att alltid en majoritet skall vara medlemmar av någon bland de svenska grenarna av den från framlidne Pastor Primarius Andreas Murray härstammande släkten Murray.

Styrelsen äger att förvalta släktfonden i överensstämmelse med detta reglemente, att besluta angående utdelning av understöd inom släkten, samt att i allo föra fondens talan och bevaka dess rätt.

Styrelsen äger även att besluta om storleken av det belopp, som, där så erfordras, skall utgå för bidrag till hyra av lokal till samlingarnas förvarande, för deras försäkring mot eldfara samt annan kostnad för deras underhåll och förkovran, liksom att efter den tidpunkt, varom i § 3 förmäles, bestämma förvaltare, av i sagda paragraf omförmälda samlingar.

Släkträdet utser styrelsens ordförande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften dock minst tre av de närvarande röstar för vid styrelsemöten. Minst fyra av styrelsens ledamöter måste vara närvarande vid röstning. Vid lika röstetal har den som utsetts till ordförande utslagsröst.

Släkträdet skall utse en valberedning. Arbetet i valberedning utövas såsom ett hedersuppdrag och således utan arvoden. Valberedningen skall bestå av tre till myndig ålder komna personer varav en majoritet skall vara medlemmar av någon bland de svenska grenarna av den från framlidne Pastor Primarius Andreas Murray härstammande släkten Murray.

#### § 5

Styrelsen förvaltar släktfondens kapital. Fondens tillgångar får placeras i aktier, konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, som är inregistrerade vid svensk eller utländsk fondbörs, andelar i aktiefond, som omfattas av aktiefondslagen (1974:931) eller motsvarande utländsk lagstiftning, eller andra svenska eller utländska värdehandlingar liksom fast egendom inom Sverige eller andelar, som med hänsyn till sin art och till den säkerhet de erbjuder kan anses jämförliga med de föregående angivna placeringsalternativen.

Styrelsen skall anlita professionell och välrenommerad kapitalrådgivning i syfte att tillse att det blir en lämplig sammansättning av värdepapper med hänsyn till intresset av riskspridning. Förvaltningen skall ha som mål att i första hand vidmakthålla fondens realvärde och om möjligt öka det.

#### § 6

Ränteavkastningen av fonden skall oavkortad läggas till kapitalet intill dess detsamma sålunda eller genom tillkomna gåvor vuxit till ett belopp av femtiotusen (50,000) kronor. Efter denna tidpunkt skall årligen minst 1/4 utav räntan läggas till kapitalet till dess fonden genom tillagda räntor och gåvor nått en storlek av trehundra tusen (300,000) kronor. Sedermera må, där behov föreligger, fondens hela avkastning utdelas för avsedda ändamål.

#### § 7

För att komma i åtnjutande av de i § 2 punkt 2 omförmälda understöd erfordras att genom födsel, adoption eller gifte tillhöra någon bland de från Pastor Primarius Andreas Murray härstammande



svenska grenarna av släkten Murray eller att vara ättling i första led från kvinnlig medlem av samma släkt; dock må, därest sådant kan ske utan förfång för de berättigade anspråk som kunna tillkomma någon sådan släktmedlem samt särskilda omständigheter sådant påkalla, understöd kunna tillerkännas jämväl medlem av den från Pastor Primarius Murray nedstammande tyska släkten Murray.

Understöd enligt § 2 punkt 3, vilket understöd ej får utgå i form av pension, må icke tilldelas någon med högre belopp än trehundra (300) kronor, där ej i något fall styrelsen enhälligt finner särskilda omständigheter påkalla större understöd.

### **§ 8**

Över fonden skall styrelsen föra eller låta föra fullständiga räkenskaper, vilka avslutas för kalenderår.

Dessa räkenskaper skola årligen revideras av tvenne personer, varav en skall vara auktoriserad revisor, utsedda av stiftarna, så länge några eller någon av dem lever, samt därefter på sätt i § 9 sägs. Till dessa revisorer skola räkenskaperna överlämnas före den 15 februari varje år, och äga revisorerna rätt att utbekomma alla de övriga handlingar, som de för sitt uppdrags utförande finna sig hava av nöden.

### **§ 9**

Samtliga medlemmar av någon av de svenska grenarna av den i § 7 omnämnda släkten Murray, vilka uppnått myndig ålder, äga minst vart fjärde år sammanträda på ort och tid, som första gången utsättes av styrelsen och sedan vid varje sammanträde bestämmas för det nästföljande, till ett släktråd för att gemensamt överlägga om förefallande angelägenheter rörande släkten. Detta råd äger att på sätt i § 4 stadgas välja styrelseledamöter samt att, i den ordning i § 8 sägs, utse revisorer jämte suppleanter för dem, om så anses nödvändigt. Dessutom skall en valberedning om tre personer väljas.

För släktrådet framlägger styrelsen redogörelse för sin förvaltning, liksom släktrådet har att emottaga revisionsberättelse. Skulle det befinnas, att styrelsen icke rätt förvaltats fonden enligt detta reglemente, eller har styrelsen underlåtit att i rätt tid avlämna räkenskaperna till revisorerna eller att avlägga redogörelse för sin förvaltning, äger släktrådet rätt att skilja den eller de försumliga från fondens förvaltning, samt att mot honom eller dem anställa den talan, vartill fog må finnas.

I släktrådet äger varje deltagare en röst. Frånvarande röstberättigad släktmedlem äger giva fullmakt till närvarande röstberättigad deltagare; dock må ingen närvarande genom fullmakt utöva rösträtt för mer än en släktmedlem.

Släktrådet äger även besluta om ändringar i detta reglemente; dock fordras för sådan ändring att 3/4 av deltagarna äro om beslutet ense, samt att beslut därom fattas å två på varandra följande sammanträden, sins emellan skilda av en tid utav minst ett år, till vilka sammanträden skriftlig kallelse, innehållande uppgift å den ifrågasatta förändringen i reglementet, genom styrelsens försorg, tillställs varje röstberättigad medlem av släktrådet, vars adress är känd.

### **§ 10**

Över samtliga ättlingar av Murrayska släkten, om vilka uti § 7 förmäles, åligger det styrelsen att föra förteckning, vilken skall vid släktsammanträdena vara tillgänglig.

### **§ 11**



Därest revisorerna vid granskning av styrelsens förvaltning skulle finna sådana omständigheter föreligga, som jämlikt § 9 berättiga släkträdet att skilja styrelseledamot från fondens förvaltning, och inträffar ej inom sex månader ordinarie släktsammankomst, äga revisorerna att å tid och ort, som revisorerna bestämma, sammankalla släkträdet för avgörande av frågan, huruvida styrelsen eller någon dess ledamot bör från fondens förvaltning skiljas.

Kallelse till sådant släktråd skall i skriftlig form tillställas varje röstberättigad medlem, vars adress är känd.

### § 12

Skulle släktfonden eller de i § 3 omförmälda samlingarna genom gåvor eller andra förfoganden tillökas, skall såvitt ej annorlunda särskilt förordnats, med vad sålunda tillkommer förhållas på sätt i detta reglemente är föreskrivet.

### § 13

Därest de svenska grenarna av den i § 7 omförmälda släkten Murray framdeles skulle å svärdsidan utgå, är det vår önskan, att den blivande Juridiska Fakulteten vid Stockholms Högskola ville mot skäligt arvode, som av fakulteten bestämmes, i enlighet med andan i detta reglemente upprätta nya stadgar för vården av däri omförmälda samlingar ävensom för förvaltningen av släktfonden och användningen av dess avkastning.

Skulle vid denna tidpunkt manliga medlemmar av de tyska grenarna av samma släkt fortleva, skola samlingarna jämte 1/3 av släktfonden, dock ej över etthundratusen kronor, överlämnas till de tyska släktmedlemmarna för att av dem vårdas och förvaltas i den ordning, fakulteten med ledning av detta reglemente kan finna skäligt föreskriva, därest fakulteten efter verkställd undersökning skulle finna, dels att samlingarna eller någon del av dem icke hava det kulturhistoriska värde, att de bör inom fäderneslandet kvarstanna, dels ock att den tyska ättegrenen vid tillfället intager den sociala ställning och är så talrik, att man med tillförsikt kan antaga, att samlingarna och den desamma åtföljande delen av släktfonden skola för framtiden pietetsfullt vårdas och förvaltas enligt av fakulteten meddelade föreskrifter.

För ovan nämnda ändamål bör framdeles, när tiden för tillämpningen av denna bestämmelse närmar sig, eller tidigare, om så anses lämpligt, genom styrelsens försorg tillställas fakulteten styrkta avskrifter av detta reglemente ävensom övriga i styrelsens förvar befintliga handlingar, som kunna vara erforderliga för fullgörande av fakultetens uppdrag.

Stockholm den 1 juni 1906

Robert Murray - Axel Murray - George Murray